

## Månedens historie, maj 2022: Et Monument for J. C. Christensen?

Var overskriften for en lille notits i Ringkøbing Amts Dagblad den 27. 5. 1943. Teksten fortsætter:

"Ved en sammenkomst i venstreforeningen i Ringkøbing i tirsdags blev spørgsmålet om et "værdigt minde" for J. C. Christensen bragt på bane, for øvrigt af en udenbys mand, forfatteren Salomon Frifelt.

Tanken er allerede tidligere fremsat af bladet "Vestkysten", og den er allerede drøftet i Skjernkredsens venstreforening. Der var enighed, at det var venstre her på egnen, der burde tage denne sag op til løsning, og at mindesmærket burde have sin plads på Ringkøbing torv.

Her står ganske vist Mylius Erichsens statue, men som der blev sagt på mødet: Den kan flyttes; det er den blevet før!



*Mylius-Erichsen statuen blev flyttet fra pladsen ved Østerport til Torvet, medens socialdemokraterne var i flertal i Ringkøbing byråd. Manden, der cykler over Torvet, er kioskejer Aage Pedersen.*



*Harald Christensen (1895-1945), der fra 1937 – 1943 var socialdemokratisk borgmester i Ringkøbing.*

Sagen vil nu sikkert komme til behandling på Ringkøbingkredsens venstrevælgerforenings generalforsamling der skal afholdes i Ringkøbing den 2. juni.”

Der blev nedsat komitéer, der indsamlede bidrag til rejsning af et monument for den gamle venstre høvding; dels lokalt og dels på landsplan. Amtmand Karberg spurgte billedhuggeren Johannes Bjerg, om han ville lave en skitse. Det var han interesseret i.

Johannes Bjerg (1886 – 1955) var på daværende tidspunkt direktør for Kunstakademiet og blev senere professor der. Han var uddannet billedhugger havde udført mange offentlige bestillingsarbejder, som monumenter, statuer og portrætbuster. Hans værker kan i dag ses i flere danske byer.

I efteråret 1946 tog billedhuggeren derfor til Ringkøbing og så på torvet, hvor man havde tænkt sig monumentet anbragt.

Johannes Bjerg foreslog I. C. Christensen gengivet i en folderig diplomatfrakke, og da han ofte stod med en sangbog i hånden, når han talte, syntes han det var oplagt at give de lodret gående linjer i frakken et modspil med hænderne holdende en sangbog.

Der var almindelig tilfredshed med forslaget, og skitsen blev bestilt udført i bronze i stort format, ca. 3 m. høj.

I 1946 var J. C. Christensen-statuen klar til aflevering, og der skulle gøres plads til den.



*J. C. Christensens statue på Torvet.*

I byrådet havde man bestemt, at den skulle opstilles på Torvet, hvor Skikkilds statue af Mylius-Erichsen jo stod. Denne blev så flyttet til Østerport, hvor den tidligere havde stået.



*Mylius-Erichsen statuen på Østerport. Ringkøbing Årbog skrev i marts 1945 følgende: Mylius Erichsen-Statuen er nu »kommen hjem« igen efter sin »Udflugt« fra Østerport til Torvet. Den lille Udflugt har kostet rundt regnet 4000 Kr.*

Men flytteriet af statuer var ikke slut. Ved Byjubilæet i 1993 hvor Ringkøbing fik foræret pavillonen på Torvet, måtte I. C. Christensen vige pladsen – og kom til at stå på hjørnet af Nygade og I. C. Christensen alle - lidt hjemme var det da for ham. Det siges, at han står og kikker mod nord – hjem mod Hø, hvor der er et lille museum for ham, i det hus som han byggede der.



*Billede af statuen i dag: I. C. Christensen på trekanten mellem Nygade og I. C. Christensen Alle, hvor der tidligere var bygget en kunstig gravhøj med en sten uden nogen inskription for Genforeningen i 1920 – men det er en hel anden historie.*