

Februar måneds historie:

Kaj Stenberg Knudsen fortæller lidt om sine barndoms minder fra 1950'erne:

Da jeg blev født sidst i 40'erne var der 27 købmandsforretninger i Ringkøbing. I Vester Strandgade var der 3 købmandsforretninger, bl.a. min fars forretning: Ernst Knudsen, som lå på hjørnet af Vester Strandgade og Søndergade, lige over for Den gamle Toldbod.

Længere oppe i Vester Strandgade havde Boysen købmandsforretning og den 3. forretning lå helt op mod Torvet.



Købmand Knudsens forretning på Havnen

Der var også 2 bagerforretninger i gaden.

Blandt andet Vester Strandgades Bageri, som i forbindelse med butikken havde en lille cafe, hvor der i slutningen af 50'erne var opstillet et fjernsynsapparat.

Det var noget helt nyt. Mod et mindre beløb kunne vi komme ind i cafeen og se seksdagesløb med Kaj Verner og Palle Lykke, den tids store helte.



V. Strandgade 1969 - forrest tv. i billedet ses bagerforretningen

Som drenge foregik der nogle drabelige kampe mellem havneungerne og fjordungerne. Jeg tilhørte havneungerne. Fjordungerne kom oppe fra Øster Strandgade og området deromkring. Også med drengene fra Kronager havde vi vore kampe.



Ø. Strandgade 1954

En af forretningsfolkene i Nygade havde en søn, der var lidt "fremme i skoene". Han tilhørte ikke nogen af disse grupper. Når han viste sig på havnen, så var der lagt op til ballade. Engang blev det havnefogeden for meget. Han tog ham i benene og med hovedet nedad dyppede han ham i havnens kolde vand. Så havde vi fred for ham et stykke tid.

Min skolegang foregik på Ringkøbing skole, hvor Bøgner var skoleinspektør. Jeg startede i 1. klasse sammen med bl.a. Lone Hindø, Søren Sørensen og Niels Ole Carlsen. Vi er gennem årene mødtes flere gange, hvilket jeg har sat stor pris på.