

Om Rindum Missionshus - "Elim"

---- optegnelser af overlærer Johannes Korsholm i 1975

Når det i 1935 lykkedes at få bygget missionshuset i Rindum, skyldtes det i særlig grad skræddermester Laurids Tang Pedersen, som i mange år var leder af Indre Missions samfund i Rindum.

Han var utrættelig med at cykle rundt for at bede om økonomisk støtte og senere for at opkræve bidrag til byggeriet.

Efter at drænmester Jesper Poulsen, Rindum, havde skænket grunden, blev arbejdet med byggeriet overdraget til tømrermester Nissen, Ringkøbing, som derefter traf aftale med de forskellige håndværkere, bl.a. med muremester Jacob Hansen i Ringkøbing.

Snedker Emil Høy, Ringkøbing, som arbejdede på Ringkøbing Orgelfabrik, var meget virksom med udsmykningen af salen, det er således ham, der har lavet de mange skjolde (emblemer), som er ophængt, og han har skænket og indrammet billederne af skiftende formænd for Indre Mission i Danmark, begyndende med Vilhelm Bech.

Før missionshuset blev bygget holdt Indre Missions Samfund en gang imellem offentligt møde i den lille sal i forsamlingshuset, og snedker Emil Høy holdt sammen med forskellige medarbejdere søndagsskole hos gartner Laurids Jeppesen, Kærby. Dette arbejde fortsatte han trofast i mange år i missionshuset – også efter at han var blevet forstander for søndagsskolen i Ringkøbing. Han holdt ofte søndagsskole i Rindum kl. 10 og i Ringkøbing kl. 13.30.

Efter Emil Høy blev forsikringsinspektør Niels Jensen, Rindum leder af samfundet og søndagsskolen og efter ham muremester Anton Christensen, Rindum.

Efterskrift:

Missionshuset blev i 1979 sat til salg, og huset blev i 1980 solgt for 230.000 kr.

