

Kvindeorganisationer i Ringkøbing i år 1943

Dansk Kvindesamfund



I 1897 blev der oprettet en afdeling af Dansk Kvindesamfund i Ringkøbing. Det var amtmændinde Astrid Stampe Feddersen, der var foregangskvinde for at få foreningen oprettet.



Foto: Danske Kvinders valgetstog 05. juni 1915. Yderst til højre ses Astrid Stampe Feddersen

I forbindelse med 500-året for købstadsjubilæet i 1943 stod der i avisen Ringkøbing Socialdemokrat følgende:

”Foreningen har siden begyndelsen arbejdet utrætteligt og utallige er de kursus, foredrag og udstillinger, som den har arrangeret.

Dertil kommer, at foreningen har taget initiativet til oprettelse af en række øvrige foreninger og institutioner. Det skyldes således Dansk Kvindesamfund, at hushjælpen i Ringkøbing blev oprettet, ligesom det er den, der har æren for, at Danske Kvinders Beredskab i Ringkøbing blev til virkelighed.



Af foranstaltninger til gavn for kvinderne, der er blevet gennemført på Dansk Kvindesamfunds initiativ kan nævnes Mødrehjælpsinstitutionen, ansættelsen af en sundhedsplejerske og sidst oprettelse af fritidsklubben.

Den ledende kraft inden for Dansk Kvindesamfund i Ringkøbing samt de fleste andre af byens kvindeorganisationer er fru læge Næss-Schmidt. Uden hendes ukuelige energi og arbejdslyst og optimisme var mange af dem aldrig blevet til noget.



Fru Næss-Schmidt kom til Ringkøbing for 30 år siden. Kort efter blev fru Næss-Schmidt sekretær for Røde Kors og i 1926 præsident for Røde Kors i hele amtet. Senere blev området flere gange indsnævret og omfatter nu kun Ringkøbing og Omegn. Inden for herværende Røde Kors findes i øvrigt en Ungdomsafdeling med 100 medlemmer.

Foruden sit arbejde i de nævnte organisationer har fru Næss-Schmidt varetaget adskillige offentlige tillidshverv. I mange år var hun således formand for Værgerådet. Siden overbanemester Poulsens bortrejse har fru Næss-Schmidt været medlem af byrådet og er endvidere formand for Børneværnet".